

Zoekend of een woord opgaat
Als een ster van dageraad

Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd
Kunt Gij een moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt?
die gezegd hebt 'Ik zal zijn'
en 'de dood zal niet meer zijn'.

Dat is verrassend!

Zingen: Lied 503: 1 en 2, en op dezelfde melodie:

De kracht van zijn liefde zal in de woestijn
ons doorgang verlenen, tot waterbron zijn.
Want liefde alleen brengt de hemel in zicht,
vernieuw onze aarde in oorspronkelijk licht.

Collecten ZWO terwijl het orkest speelt „Tollite hostia“.

Daar kan een mens een engel zijn,
een brenger van wat licht.
De hemel raakt ons even aan
de droom krijgt een gezicht.

We geven het licht aan elkaar door, terwijl het orkest speelt

„Pastorale“

Gebeden, afgesloten met het „Onze Vader *we gaan staan.*

Slotlied: Lied 486: 1 en 3.

Zegen

Zingen: Lied 486: 4.

*U wordt uitgenodigd om nog even te blijven en een warm glas
glühwein of chocolademelk te drinken.*

ORDE VAN DIENST,
ZONDAGAVOND 24 DECEMBER 2017, TER AAR,

Thema: **LAAT JE VERRASSEN!**



Voorganger: ds Marina van der Zwaag
Ouderling: dhr. Henk Geertman
Lector: mw. Ria Rijnsburger
Muziekgroep: 'het orkest' o.l.v. Marionne de Vries

Voor de dienst worden Kerstliederen via de beamer afgespeeld.

*De hemel raakt de aarde aan
en even wordt het licht.*

*De nacht verdwijnt, een droom verschijnt
een hemels vergezicht.*

Welkom

We gaan staan.

Intochtslied: Lied 477: 1 en 3.

Stilte, bemoediging en groet.

Zingen: Lied 477: 5.

We gaan zitten.

Gebed voor de opening van de bijbel.

Lezen: Lucas 2: 1 t/m 6, *Bijbel in Gewone Taal.*

Zingen: Lied 505: 1 en 2.

*Een engel geeft er woorden aan,
spreekt van een Kind dat redt.
Dat zet de toon: er wordt een lied
van vrede ingezet.*

Lezen Lucas 2: 7 t/m 14, *Bijbel in Gewone Taal.*

De herders worden verrast...

Zingen: „Een lied klinkt in de wereldnacht“: 1, 2 en 4:

- 1 Een lied klinkt in de wereldnacht op gouden eng'lenstem.
Het danst vanuit de hemel neer en aardt in Bethlehem.
Gods welbehagen in de mens! Hij roept de vrede uit!
Verstild luistert de aarde naar dit hemelse geluid.

- 2 De wolken breken, waar dit lied op vredesvleugels wiekt.
De wijde wereld raakt vervuld van hemelse muziek.
Zij wordt vanuit haar diepe nacht gewekt door deze klank,
haar spraakverwarring overstemd door engelenzang.

- 4 De nieuwe tijd breekt weldra aan naar het profetenwoord.
De nieuwe aarde van omhoog begroet haar vredevorst.
En wereldwijd klinkt dan het lied dat deze Koning dankt.
Voorgoed zingt alle mensentong dit engelenzang.

*Dan trekt het wolkendeek weer dicht,
het hemels koor verstomt.
Geen engel meer, maar wel een Kind
als teken van wat komt.*

Lezen: Lucas 2: 15 t/m 20, *Bijbel in gewone Taal.*

Laat je verrassen...

Zingen: Lied 506: 1 en 2.

*Het teken van een nieuw begin,
een weg die uitzicht biedt.
Een uitweg uit de duisternis
van wanhoop en verdriet.*

Het orkest speelt „The first Noël“.

*Waar mensen uitzien naar dat Kind
en omzien naar elkaar,
daar wordt de vrede af en toe
een heel klein beetje waar*

Lezen: Titus 2: 11 t/m 14, *Bijbel in Gewone Taal.*

Zingen: Lied 637: 1 en 3, *Gezangen voor Liturgie.*

Uit het duister hier gekomen
Mensen van de wereldnacht
Onbestemd verward in dromen
Niet vermoedend wie hen wacht