

**ORDE VAN DIENST PASEN,  
21 APRIL 2019:**



**Gezegende Paasdagen toegewenst.**

**Voorganger** Ds. Marina van der Zwaag  
**Ouderling:** Dhr. Henk Geertman  
**Lector:** Mw. Marieke Borgstijn  
**Organist:** Dhr. Marc Koning met medewerking  
van 2 trompettisten.

kom naar het feest dat Jezus leeft!

*Refrein*

*Jezus is opgestaan  
en Hij leeft, halleluja!  
Jezus is opgestaan  
en Hij leeft, halleluja!*

Zing op de straten en pleinen;  
dit is de dag die God ons geeft.  
Zing van het licht en het leven,  
zing van het feest dat Jezus leeft!

*Refrein*

*Jezus is opgestaan  
en Hij leeft, halleluja!  
Jezus is opgestaan  
en Hij leeft, halleluja!*

Dankgebed, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader.

Zingen: Lied 704: 1, 2 en 3 (*trompet en orgel*)

Uitleg over de collecte voor ZWO bij de uitgang.

Collecten. *Kerk en onderhoud gebouwen.*

Slotlied: Lied 642: 1, 2, 7 en 8.

Zegen.

Zingen: Lied 634: 1 en 2 (*trompet en orgel*).

Hij doet ons dankbaar  
schouwen in het licht,  
dat uitstraalt van het kruis,  
dat eens voor ons werd opgericht.  
En voor ons oog verrijst  
een heerlijk vergezicht.

*Refrein*

*Hem zij de glorie,  
want Hij die overwon,  
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.  
Halleluja. Geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld  
op Zich nam.*

Verkondiging: Een nieuw begin.

Zingen: Lied 624: 1 (*orgel*), 2 en 3 (*trompet en orgel*).

Kinderen komen terug, afsluiting van het project.

Zingen: Lied 3: 1, 2 en 3 uit geroepen om te zingen  
("Klap in je handen van blijdschap").

Klap in je handen van blijdschap;  
dit is de dag die God ons geeft.  
Dit is de dag van je leven,  
dit is het feest dat Jezus leeft!

*Refrein:*

*Jezus is opgestaan  
en Hij leeft, halleluja!  
Jezus is opgestaan  
en Hij leeft, halleluja!*

Klop op de deur bij de mensen;  
dit is de dag die God ons geeft.  
Kom uit je donkere huizen,

Orgelspel voor de dienst.

Welkom.

Intochtslied: Lied 30: 1 en 2 (*orgel*), uit Geroepen om te Zingen  
("Daar juicht een toon, daar klinkt een stem").

- 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  
die galmt door gans' Jeruzalem;  
een heerlijk morgen licht breekt aan:  
de Zoon van God is opgestaan!
- 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,  
Hij overwon, die sterke Held,  
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,  
want Hij is God, bekleed met macht!

Stil gebed.

Bemoediging en groet:

V: Wij vinden hulp en steun bij de Heer

**A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

V: die sterker is dan dood en verdriet zodat we kunnen op  
staan

**A: VANUIT HET DONKER KOMEN WIJ NU AAN HET  
LICHT**

V: Wij zijn hier samen in aanwezigheid van het Paaslicht

**A: WANT DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN. HALLE  
LUJA!**

V: Laat het licht van Pasen over ons leven schijnen.

**A: DAT WIJ OOK OPSTAAN UIT ONS VERDRIET.  
AMEN.**

Zingen: Lied 30: 3 en 4 (*trompet en orgel*), uit Geroepen om te  
zingen ("Daar juicht een toon, daar klinkt een stem").

- 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan;  
Wie in 't geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en duivel niet.

- 4 Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan,  
een leven, door zijn dood bereid,  
een leven in zijn heerlijkheid.

Kyrië-gebed.

Gloria-lied: Lied 146c: 1 en 4 (*trompet en orgel*).

Uitleg over de liturgische bloemschikking.

Gebed bij de opening van de bijbel.

Kindermoment: filmpje, projectlied.

Wij bidden om een nieuw begin - cpl 7

tekst: Erik Idema  
muziek: Gerard van Amstel

*Refrein*

Wij bid - den om een nieuw\_ be-gin, een nieuw be-gin van le - ven. God,

stuur ons toch uw we - reld in om lief - de door te ge - ven.

*Couplet*

7 Je - zus gaf hoop aan de men-sen in nood. Maar wie hielp hem in het

7 uur van zijn dood? God laat niet los waar hij ooit aan be - gon.

7 Hij geeft het le - ven als licht van de zon. Wij

De kinderen gaan naar de nevendienst.

Eerste schriftlezing: Psalm 118: 15 t/m 24.

Zingen: Lied 632: 1 en 2.

Tweede schriftlezing: Johannes 20: 1 t/m 18.

Zingen: Lied 151: 1, 2 en 3 uit Geroepen om te zingen ( "Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft").

Geprezen zij de Heer  
die eeuwig leeft.  
Die vol ontferming ieder  
troost en alle schuld vergeeft.  
Die heel het aards gebeuren  
vast in handen heeft.

*Refrein:*

*Hem zij de glorie,  
want Hij die overwon,  
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.  
Halleluja. Geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld  
op Zich nam.*

Verdreven is de schaduw  
Van de nacht.  
En wie Hem wil aanvaarden  
wordt eens veilig thuisgebracht.  
Voor hem geldt ook dit wonder:  
alles is volbracht.

*Refrein*

*Hem zij de glorie,  
want Hij die overwon,  
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.  
Halleluja. Geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld  
op Zich nam.*