

Hoopvol geloven

Toekomstplan 2023-2026



Protestantse Gemeente
De Aarkerk

Kerk voor het dorp. Open en betrokken.



Inhoudsopgave.

	<u>Pagina</u>
Inleiding.	3
Onze gemeente.	4
Kern van ons geloof.	6
Wegwijzers.	7
Kerk-zijn in de samenleving.	9
# Durfte.	10
Tocht door de woestijn.	11
Bijlage: Jaarplan 2023.	12



Inleiding.

Na het "dromenplan" in 1997, de toekomstplannen "Geïnspireerd geloven" en "Samen Vitaal" en "Samen Vitaal 2.0" is dit het vijfde toekomstplan (beleidsplan) "Hoopvol geloven" voor onze gemeente.

"Samen Vitaal" staat voor een kleine, vitale gemeente wat in "Samen Vitaal 2.0" is uitgewerkt: "Kerk voor het dorp, open en betrokken".

We zijn en blijven een dorpskerk, een kerk die er is voor het dorp. Of beter gezegd een kerkelijke gemeente die er is voor het dorp. Dit uit zich onder andere in lief en leed voor andere dorpingen door middel van kaartjes en bezoeken.

Deze lijn met openheid en aandacht voor de samenleving om ons heen moeten we zeker vasthouden.



Deze tijd vraagt ook om kleur te laten zien. Vandaar het nieuwe #Durfte (zie bladzijde 10). Deze vorm van kerk-zijn wil gemeenteleden, zo mogelijk van verschillende leeftijden met elkaar verbinden op grond van interesse, passie en geloof.

De jaren 2020 en 2021 waren niet gemakkelijk vanwege alle coronamaatregelen. Moeilijk was dat een groot deel van deze periode geen erediensten mogelijk waren. Mede als gevolg daarvan waren contacten met en tussen gemeenteleden een stuk minder en moeizamer.

Toch heeft deze periode ook nieuwe vruchten voortgebracht. Denk aan de digitale kerkdienst. Dat heeft ons ertoe gebracht om, op advies van de landelijk PKN, te inventariseren welke activiteiten waar we aan gewend waren, kunnen vervallen en welke nieuwe ideeën kunnen worden bestendigd. Onder het mom van "behoud het goede" is in de winter 2021/2022 een enquête gehouden onder de gemeenteleden. Het resultaat is gedeeld op het gemeenteberaad van maart 2022. Met de conclusies wordt rekening gehouden in dit toekomstplan.

Dit nieuwe toekomstplan voor de jaren 2022 tot 2026 volgt dezelfde structuur als het vorige toekomstplan: nl. de vier wegwijzers:

1. Geloofsverdieping (inhoud);
2. 7 dagen per week (vorm);
3. Gezicht naar buiten (samenleving);
4. Samen (Kerk-zijn met anderen).

De komende jaren zal aan deze wegwijzers gewerkt worden, rekening houdend met de uitgangspunten van de visienota Kerk "Van U is de toekomst 2025¹, hierna genoemd "visienota", (zie bladzijde 7) en ook vanuit onze #Durfte-ambities.

¹ Visienota "Van U is de Toekomst", Focus voor de PKN op weg naar 2025 (bij secretariaat De Akerk).



Onze gemeente.

De Protestantse Gemeente De Aarkerk van Ter Aar straalt vitaliteit en wilskracht uit. Dat kenmerkt onze gemeente: gemeenteleden krijgen de ruimte om met eigen ideeën aan de slag te gaan. De mogelijkheden die mensen zelf zien worden volop benut.

Onze gemeente telt circa 250 leden (circa 150 belijdend en 100 doopleden), waarvan er zo'n 80 tot 100 actief zijn. Op zondag bezoeken tussen de 50 en 80 mensen de eredienst, waarmee de kerkzaal ongeveer voor een kwart bezet is. Daarnaast zijn er sinds corona ook digitale bezoekers aan de eredienst.

De afgelopen jaren is het ledenaantal gestaag gedaald. De gemiddelde leeftijd stijgt nog steeds en de aanwas is gering. Aan de ene kant geeft dit zorg, aan de andere kant is het een werkelijkheid waar we mee moeten omgaan. Een gevolg is wel dat hetzelfde werk, waaronder het bestuurswerk, door steeds minder mensen kan worden gedaan.

Mede als gevolg van de coronaperiode en op aanraden van de landelijke kerk zijn we bij onszelf nagegaan waar we als gemeente goed in zijn: Wat kan beter? Wat kunnen we laten vallen? Het is goed om regelmatig in de spiegel te kijken om een antwoord te kunnen geven op deze vragen.

Een enquête onder de gemeenteleden in de winter van 2021/2022 heeft voor een deel antwoord gegeven op deze vragen. De kerkenraad zal met de uitspraken van de gemeenteleden richting kunnen bepalen.

Tegelijkertijd geeft de visienota van de landelijke kerk handvatten om op een eigentijdse manier kerk te zijn. In de geest van lichter kerk zijn, is de kerkenraad kleiner geworden en is onze predikant minder uren gaan werken. De komende jaren zullen we zoeken naar meer vormen van lichter kerk zijn, zonder dat we daarmee onze eigenheid verliezen. Met lichter bedoelen we: drempelverhogende regels verlagen en de organisatie vereenvoudigen (voorbeelden: lange vergaderingen, veel discussies over besluitvorming, ambtsdragers die belijdenis moeten hebben gedaan, veel kerkelijke taal etc.).

Organisatie

Op grond van de kerkorde van de PKN zijn het bestuur van de kerk en de leiding van de gemeente aan de kerkenraad toevertrouwd. Dat wil zeggen dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid draagt voor alle activiteiten die voor of namens de gemeente plaatsvinden. Taken die in ieder geval moeten worden uitgevoerd zijn:

- pastoraat;
- catechese;
- diaconaat;
- zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking;
- eredienst;
- evangelisatie;
- beheer en financiën;
- vorming en toerusting.

Het werk dat hieruit voortvloeit, is echter geen zaak van de kerkenraad alleen. Voor de uitvoering van bepaalde taken zijn commissies ingesteld die de kerkenraad veel werk uit



handen nemen. Op de website is te vinden welke commissies er zijn. Daarnaast kunnen er voor projecten tijdelijke werkgroepen worden opgezet.

Gemeente-zijn is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente en niet alleen van ambtsdragers en commissies. Het is noodzakelijk dat ieder gemeentelid inbrengt wat hij/zij aan gaven en mogelijkheden heeft. De komende jaren zal dit waarschijnlijk beter georganiseerd kunnen worden, mede door de ingezette koers van de PKN vanuit de visienota.

Sterke punten

Het mooie van sterke punten is dat je daar geen extra energie in hoeft te steken. Dat geeft ons de tijd om zwakke punten aan te pakken. Hierbij is het wel belangrijk om keuzes te maken. Je kunt tenslotte niet alles tegelijk.

De kracht van onze gemeente zit in het enthousiasme van individuele of groepen gemeenteleden en de spontaniteit waarmee dingen soms gebeuren. Van nature zijn we sterk in het omzien naar elkaar, waarbij we de wereld om ons heen niet uit het oog verliezen. Een goed voorbeeld is het ontstaan van 'Wat de pot schaft'. Naast een voedzame maaltijd voorziet dit vooral in behoefte aan ontmoeting en meer onderling contact binnen het dorp. Enthousiasme en betrokkenheid bindt mensen. Soms is die verbondenheid tijdelijk. Bij musicalprojecten en rommelmarkt zijn ook mensen van buiten de gemeente betrokken. Op dat moment is die verbondenheid er. Dat mogen we koesteren. Als mensen ruimte krijgen om in de gemeenten iets te doen met hun eigen inspiratie en talent werkt dat verbindend. Samenwerking met anderen kan meer vorm krijgen.

Zwakke punten omzetten in kracht

Een blik in de spiegel geeft ook punten die verbeterd kunnen worden en geeft zicht op activiteiten waar we niet aan toekomen en die we dus kunnen laten vervallen. De eerder genoemde enquête heeft opgeleverd dat er duidelijk minder belangstelling bij onze gemeenteleden bestaat voor: afsluiting kerkelijk seizoen en voor bid- en dankstond op woensdag.

Het getuigt van kracht als we durven te kiezen waar we ons voor willen inzetten en wat we laten vallen. Het getuigt ook van kracht te onderzoeken waar andere gemeenten onze zwakke punten kunnen aanvullen.

Financiële situatie.

We breken met de 'traditie' van voorgaande toekomstplannen om teveel zorgen te leggen bij de financiële situatie. Financieel gezond blijven is van alle tijden. Steeds opnieuw is het een kwestie van de tering naar de nering zetten. Dat is nu niet anders en ook de komende jaren niet. De geschiedenis heeft ons geleerd dat zich altijd oplossingen voordoen die passen bij de vraagstukken van die tijd. Daar vertrouwen we ook voor de komende jaren op. Een sluitende begroting zal altijd ons doel blijven.



Kern van ons geloof.

De Protestantse Gemeente De Aarkerk is een veelkleurige en initiatiefrijke gemeente, waarin aandacht voor elkaar belangrijk is. Voordat we als gemeente op weg gaan naar het Nieuw Jeruzalem is het goed om te benoemen 'wie wij zijn' en 'wat ons bindt'. In de *kern van ons geloof* wordt weergegeven welke vijf aspecten voor onze gemeente belangrijk zijn. Deze kern van ons geloof is in 2005 geformuleerd en is nog steeds van kracht.

Als leden van de Protestantse Gemeente De Aarkerk	
1. zijn wij verbonden met de christelijke traditie en de Protestantse Kerk in Nederland	belijdend
2. kiezen wij zelf voor ons geloof en komt God via mensen tot ons. Hij geeft leiding en sturing geeft aan ons leven	Bijbel als leidraad
3. vertrouwen wij dat God ons vasthoudt en steunt door het leven heen	vertrouwen
4. zien wij om naar elkaar, zoals Hij ons opdraagt	omzien naar elkaar
5. zijn wij betrokken bij de wereld, ver weg en dichtbij	respect voor de medemens

Belijdend.

De Protestantse Gemeente De Aarkerk wortelt in de christelijke traditie. Sinds 1 mei 2004 zijn we aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland en daardoor verbonden met de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat betekent niet dat we met ieder punt van de kerkorde per definitie instemmen, maar dat wij vanuit de geest ervan leven.

Bijbel als leidraad.

We kiezen om te geloven op veel momenten in ons leven waarin we staan voor grote en kleine keuzes. Ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij of zij maakt. We proberen te leven naar het voorbeeld van Jezus, met de Bijbel als leidraad. Wij weten ons in deze manier van leven gesterkt door de liefde van God voor alle mensen.

Vertrouwen.

Het vertrouwen dat God ons altijd vasthoudt en ons door het leven draagt geeft ons hoop, rust en kracht. God kiest voor ons met al onze beperkingen en tekortkomingen en schenkt ons onvoorwaardelijke vergeving. God is er altijd.

Omzien naar elkaar.

Wij vormen een gemeenschap, waarin we aandacht voor elkaar hebben, elkaar bijstaan en bemoedigen. Vanuit onze overtuiging van liefde voor elkaar, streven we naar respect voor elkaar en aanvaarding van elkaars geloof. Geloof is de bindende factor in onze gemeente.

Respect voor de medemens.

Als gemeenschap maken wij deel uit van de wereld om ons heen, dichtbij en verder weg. Wij kijken soms met lede ogen naar de gebeurtenissen in deze wereld. Gods onvoorwaardelijke liefde maakt dat wij ons in trouw aan God, onszelf en anderen, gastvrij op willen stellen en vreugde en leed willen delen met hen die daarvoor open staan. Daarbij kunnen we niet de hele wereld verbeteren, maar we proberen op kleine schaal ons steentje bij te dragen.



Wegwijzers.

In de voorgaande twee toekomstplannen zijn vier wegwijzers beschreven. Deze blijken in meer of mindere mate verbonden te kunnen worden met de vier aandachtsvelden van de recente visienota van de Protestantse Kerk in Nederland, genaamd "Van U is de toekomst, ontvankelijk en waakzaam, leven van genade. Focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg naar 2025". We willen aan de hand van deze visie de vier wegwijzers hieronder opnieuw verwoorden:

1. Een gemeenschap van woord en tafel/Wegwijzer Geloofsverdieping (inhoud)

Het is belangrijk aandacht te blijven geven aan geloofsverdieping. We zijn tenslotte kerk met elkaar. Het blijft echter een zoektocht naar vormen die bij onze gemeente passen. We hoeven het wiel ook niet opnieuw uit te vinden. Laten we vooral actief ons licht opsteken bij andere gemeenten of bij de PKN of JOP, als het over jongeren gaat.

- Focus (1) uit de visienota zegt hierover:

De komende jaren investeert de Protestantse Kerk in het versterken van de plaatselijke gemeente als gemeenschap van Woord en tafel. In de kerk leren we leven van genade en worden we gevormd als mensen van God met het oog op onze plek in de samenleving. In het bijzonder gebeurt dat in liturgisch leven rond Woord en tafel. We verlangen ernaar dat het Woord zo wordt gehoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt als een ontdekkend, bevrijdend en hoopvol woord van genade. Bij een kerk als tafelgemeenschap denken we in de eerste plaats aan de avondmaalstafel. In nauwe verbinding daarmee staan ook andere tafels in de gemeente en in de buurt. Samen eten, tijd, aandacht voor elkaar en delen zijn wezenlijk voor de kerk. De kerk als Woord- en tafelgemeenschap heeft inwijding, inlijving en toewending nodig. Dit proces, dat begint bij de doop, draait om levenslang leren, bekeren, los laten, dienen en delen. Oftewel, om de navolging van Jezus.

2. Van U is het Koninkrijk/Wegwijzer 7 dagen per week kerk (vorm)

Er gebeurt veel in onze kleine gemeente, waarbij veel ontmoetingsactiviteiten plaatsvinden tussen verschillende generaties. Dit geeft een sterk gemeenschapsgevoel. Hoe kunnen we ons geloof verweven met ons dagelijks leven?

- Focus (3) uit de visienota zegt hierover:

Vanuit ons bidden en zingen nemen we als kerk onze verantwoordelijkheid in de samenleving. De verbinding tussen de liturgie in de kerk en de 'liturgie van het dagelijks leven' is kenmerkend voor een ontvankelijke en waakzame spiritualiteit. De kerk ondersteunt gemeenteleden om te dienen en ontvangen bij beide altaren. Dan gaat het om de praktijk van alle dag, hoe we gelovig mens kunnen zijn op ons werk, in onze relaties, in het vormen van onze overtuigingen, in het omgaan met onze zorgen en vreugden, stress, angsten en verdriet. We zoeken naar wegen om dienstbaar te kunnen zijn in onze omgeving, voor onze naaste dichtbij en ver weg. We worden geroepen om bij te dragen een vrede, gerechtigheid en heelheid.



3. Midden in het leven/Wegwijzer Gezicht naar Buiten. (Samenleving).

“Kerk voor het dorp, open en betrokken” is het fundament van de boodschap naar de gemeenschap om ons heen. Daarbij is en blijft het van belang om steeds kritisch te blijven op onze boodschap.

Dit betekent dat de nadruk voor de komende jaren vooral zal moeten liggen op het verder verbeteren van de communicatie over de boodschap. Om deze te verbeteren of op niveau te houden zijn de volgende aandachtspunten van belang:

- Aansluiting zoeken bij andere verbanden die zich bezig houden met de plaatselijke gemeenschap en de communicatie daarmee, bijvoorbeeld Dorpsraad Het Vosje en !Triggr, met als doel om op een natuurlijke manier te participeren in de plaatselijke gemeenschap.
- De mogelijkheden van digitale communicatie en sociale media dienen, waar mogelijk, te worden geëxploiteerd.

De kinderkerk/kliederkerk kan als een pioniersactie worden gezien als een variant voor kinderen van buiten de kerkelijke gemeenschap. Veel ouders vinden het nog wel belangrijk dat hun kinderen wat meekrijgen van de christelijke traditie waarop onze samenleving deels is gebaseerd.

- Focus (4) uit de visienota zegt hierover:

Waar mogelijk zoeken we samenwerking met buitenkerkelijke partners. We participeren in uiteenlopende vormen van diaconale presentie.

4. Als Kinderen van één Vader/Wegwijzer Samen (kerk-zijn met anderen).

Het moment is voorbij waarop we het als gemeente alleen kunnen. De wegwijzer “kerk-zijn met anderen” past bij “Als Kinderen van één vader”. We zijn immers kinderen van één vader. Zowel op plaatselijk niveau (met name met de plaatselijke Hervormde Gemeente) als op regionaal niveau worden nieuwe samenwerkingsmogelijkheden verkend en waar mogelijk in gang gezet. We zullen hiermee actief aan de slag moeten.

Met de Hervormde Gemeente zal, binnen de ruimte die beschikbaar is, worden samengewerkt. Daarnaast en tegelijkertijd zal meer energie worden gestoken in regionale samenwerkingsmogelijkheden. De nadruk zal daarbij liggen op het gebruikmaken van kwaliteiten die bij andere kerken in de regio beter ontwikkeld zijn. Ook schept regionale samenwerking de mogelijkheid om aanbod te creëren dat individuele steeds kleiner wordende kerken niet (meer) afzonderlijk kunnen organiseren. Te denken valt aan een gemeenschappelijk leerhuis of een grote viering. Een plaatselijk oecumenisch initiatief is al van de grond gekomen: de wekelijkse koffieochtenden “De goede start” in IKC De Vaart.

In de buurgemeente Kaag en Braassem is de regionale samenwerking al verder ontwikkeld, wellicht zijn daar initiatieven te vinden die ons op ideeën kunnen brengen.

- Focus (2) uit de visienota zegt hierover:

We blijven participeren in oecumenische verbanden. In de komende jaren stimuleren en faciliteren we vooral ontmoeting en samenwerking van Christenen op lokaal niveau, in de eigen leefomgeving en ook tussen plaatselijke geloofsgemeenschappen en (wijk)gemeenten. Vanuit de eenheid in Christus ontmoeten we elkaar als gelijken en willen we elkaar dienen en verrijken.



Kerk-zijn in de samenleving.

In dit Toekomstplan zijn we begonnen met wie we zijn ("Onze gemeente") en waar we voor staan ("Kern van ons geloof"). Daarna verwoordden we hoe we deze kern ten uitvoer brengen ("Wegwijzers") en hoe we kerk willen zijn, verbindend zowel binnen als buiten onze eigen gemeente ("Kerk-zijn in de samenleving").

De context waarin we kerk zijn

De visienota "Van U is de toekomst" dat begin 2021 door de Protestantse Kerk in Nederland is uitgegeven en waarin de focus van de kerk voor de komende jaren wordt geformuleerd, ligt ten grondslag aan dit beleidsplan van de Protestantse Gemeente de Aarkerk in Ter Aar.

In de visienota wordt de context waarin we kerk zijn beschreven met een vijftal woorden.

- Nederlanders zijn **klagend gelukkig**, dat zich uit in de woorden: "Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht." We zijn één van de meest welvarende landen van de wereld. Maar in de krant en op t.v. lezen we over en zien we misstanden, onrecht, verharding van de maatschappij, afnemende overheidssteun, problemen in de zorg en het onderwijs en aantasting van het milieu. Daar maken we ons zorgen over.
- We zijn **onzeker**. Er is veel in beweging, de veranderingen op allerlei gebied volgen elkaar steeds sneller op. Ook is er keuzestress.
- We zijn **op zoek naar zin**. De kerken lopen leeg, maar de behoefte om zin aan je leven te geven, om na te denken over wat echt belangrijk is en wat bijzaak, wordt groter.
- We zijn **overstressed**. Willen we het gevoel hebben dat we meedoen in deze wereld, dan moeten we aan zoveel eisen voldoen, dat dat een voortdurend gevoel van overvraagd zijn met zich meebrengt. We zijn druk-druk-druk. Vooral jonge gezinnen moeten alle ballen in de lucht houden.
- We zijn steeds **gepolariseerder**. Tegenstellingen in de samenleving nemen toe en de tolerantie tegenover anders denkenden en begrip voor andere standpunten nemen af.

Deze ontwikkelingen in de maatschappij vinden we terug in onze kerk, die bestaat uit allerlei verschillende mensen die ook midden in de samenleving staan.

In de visienota reikt de Protestantse Kerk in Nederland plaatselijke kerken een door de Bijbel geïnspireerde richting aan, waarmee ze een ander geluid kunnen laten horen. Daarbij gaat ze uit van "genade" als grondtoon, zie 2 Korintiërs 12: 9: "Je hebt genoeg aan mijn genade".

Deze genade **bevrijdt**: Geen situatie is zo uitzichtloos of God weet er raad mee. God bevrijdt zijn volk uit Egypte. In Jezus Christus komt deze bevrijding tot een climax. De vergeving regeert en niet wraak en vergelding.

Deze genade **corrigeert**: Genade is een geschenk. Elke gedachte van zelfredzaamheid en zelfgenoegzaamheid staat daarmee onder kritiek.

Deze genade **volstaat**: Genade geeft de mogelijkheid om te gaan met de moeiten in het leven.

Deze genade **motiveert**: Genade zet je in beweging, geeft vaart aan je leven. We mogen leven van wat we ontvangen hebben.

Deze genade **ontspant**: We mogen ontspannen leven in geloofsvertrouwen.



#Durfte.

#Durfte staat voor...

Wat is #Durfte?

In veel kerken zie je de betrokkenheid van jongere generaties bij het kerk-zijn zienderogen afnemen. Voor hen is het belangrijk dat ze merken dat hun inbreng ertoe doet. Dat ze daadwerkelijk zelf bijdragen aan de gemeente. Ze willen uitgedaagd worden om zelf dingen op te pakken. Ze willen ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om met hun talenten iets te doen wat van waarde is.

Waarom #Durfte?

Je passie wil je delen. Of het nu passie is voor muziek, tuinieren, techniek of sport. Want samen met anderen bezig zijn met je passie geeft pas echt energie. Met #Durfte zoeken we naar de connectie tussen je passie en je geloof.

#Durfte, hoe doe je dat?

#Durfte is samen iets doen vanuit een gezamenlijke passie of samen iets doen waar je goed in bent of waar je goed in wil worden. Wat moet gebeuren is het opstarten van een #Durfte-groep die jouw passie deelt. Je zal snel merken dat jij niet de enige bent in jouw gemeente met dezelfde passie. Mensen van alle leeftijden delen jouw passie.

Daarnaast zul je merken dat de deelnemers nog iets gemeen hebben, Ze voelen zich allemaal verbonden met jouw kerk en zijn nieuwsgierig naar God. Hoe leg jij vanuit jouw passie de link naar geloof? Bij #Durfte horen ook werkvormen en suggesties voor korte Bijbelstudies om deze vraag te helpen beantwoorden.

#Durfte is een nieuwe ambitie waar we de komende jaren nog handen en voeten aan moeten geven.





Tocht door de woestijn.

Oases op onze tocht door de woestijn.

We leggen als kerk een weg af die we in het vorige toekomstplan vergeleken met een tocht door de woestijn.

De tocht is lang, we hebben geen idee wat we onderweg nog tegenkomen en wanneer de reis ten einde is. Het enige dat we weten is waar we op weg naartoe zijn: naar Gods nieuwe wereld, waar ieder mens zal worden wie hij/zij in diepste wezen is, en waar God Koning is. Er gebeuren om ons heen zaken die we niet begrijpen. Coronavirus. Verharding en steeds kortere lontjes. Boerenprotesten. Na zoveel jaar weer oorlog op het Europese continent. Voor zover we dachten dat onze kerken dan misschien wel een stuk leger zijn, maar dat onze christelijke normen en waarden als naastenliefde nog overeind staan, lijken we bedrogen uit te komen.

Deze kilte geeft ook verheldering. Waar goed en kwaad vage begrippen leken, wordt in deze tijd duidelijk dat ze nooit weg zijn geweest en een belangrijke rol spelen in onze zingeving. Naarmate we verder gaan op onze tocht ontdekken we dat de warmte die we vinden bij elkaar tegenwicht biedt tegen deze kilte. We komen langs oases. Onze talentenveiling laat zien dat we nog steeds tot nieuwe dingen in staat zijn. We hebben in no time de overstap naar digitale kerkdiensten en vervolgens hybride kerkdiensten gemaakt.

Laten we met opgeheven hoofd onze tocht voortzetten, wetend dat we niet alleen zijn, maar worden gedragen door God!

Zorgen laten we achter ons, dan wordt onze tocht door de woestijn een begaanbaar pad naar een nieuwe orde zoals in onderstaand gedicht. Dat is met recht "hoopvol geloven".

**er is een
nieuwe orde
in de maak
jouw lach heeft
al piramides in
de woestijnen
zachtjes geraakt** ↘

**geïrrigeerd
door beloken
ogen die
de dood met
warme tranen tot
wederopstanding
hebben bewogen**

**waar zand
weer groent
tot een schitterend
nieuw paradijs
dat in lieflijke
oases tussen Eufraat
en Tigris gedijt**

**nog schuurt
hete wind
zaden bloot
uit de schoot
die toekomst had
waar eens de
schepping was**

Auteur: Wil Melker

Bijlage: JAARPLAN 2023

Om ervoor te zorgen dat het opstellen van een toekomstplan geen exercitie is die 1x in de 4 jaar plaats vindt, is het van belang dat we het toekomstplan regelmatig onder de aandacht hebben. Het is immers bedoeld dat we invulling geven aan onze toekomst door te doen.

Vandaar dat we met ingang van 2023 werken met een jaarplan. In een jaarplan nemen we ons voor wat de prioriteiten zijn van dat jaar. Natuurlijk doen we in ons werk ook andere zaken om de gemeente vitaal te houden en kerk voor het dorp te zijn, maar in ieder geval werken we aan de prioriteiten die we samen gesteld hebben.

Bij het gemeenteberaad van maart 2022 hebben de gemeenteleden aangegeven dat er vooral behoefte is aan activiteiten die de ontmoeting tussen mensen centraal stellen. Na twee moeilijke coronajaren hebben we elkaar gemist, is het nodig banden opnieuw te verstevigen, de warmte van onze gemeente opnieuw te voelen. Een gemeente, waar veel gemeenteleden zich thuis voelen.

De ontmoeting kan in vele vormen plaatsvinden. Denk aan ontspanning, waar we samen eten en een glaasje drinken. Denk aan inhoudelijke bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan of samen te zingen. Denk ook aan om samen op stap te gaan, samen uit.

Een tweede prioriteit komt voort uit de ontwikkeling die we in dit toekomstplan 2023-2026 Hoopvol Geloven beschrijven: samen werken met anderen. Dat kunnen lokale kerkgemeenschappen zijn, maar ook kerkgemeenschappen in de regio. Dat kan ook met maatschappelijke instellingen. Samenwerking is nodig om van betekenis te kunnen blijven voor ons dorp.

Het is aan de kerkenraad om leiding te geven aan deze 2 prioriteiten. Dat betekent niet dat de kerkenraad alles zelf moet doen. We maken vooral gebruik van enthousiasme onder onze gemeenteleden en daar zijn er gelukkig nog genoeg van.

Samenvattend zijn de prioriteiten voor 2023:

- 1) Investering in onze gemeente door ontmoetingen te stimuleren
- 2) Investeren in onze gemeente door samenwerking met anderen op te pakken.

Jaarlijks voor de prioriteiten van het komende jaar bespreken in het gemeenteberaad in het voorjaar.